

SAMENSPRAAK

Pasen 2023



**Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Diever**

TER OVERDENKING

TER OVERDENKING

Mijn wegwerpgeloof.

Wij leven in een wereld van wegwerpartikelen. Sinds de komst van plastic en massaproductie is wegwerpen een onderdeel van ons leven. De gevolgen van deze levensstijl zijn zichtbaar en dwingen ons om andere keuzes te gaan maken. In een duurzame levensstijl is geen plaats voor wegwerpartikelen. Toch zou ik één uitzondering willen voorstellen. ‘Zorgen’ zou ik nog wel graag willen zien als iets dat je mag wegwerpen. Ik kom daarop door het lezen van 1 Petr. 5:7. Daar staat: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Dat ‘werpen’ is niet zacht bedoeld. Het is niet dat we onze zorgen voorzichtig bij God moeten leggen, om Hem zo min mogelijk te storen. De opdracht die God ons in Zijn Woord geeft is dat we onze zorgen moeten wegwerpen op Hem. Zie je het lege graf voor je? Jezus heeft de dood doorstaan. Al onze zonden en zorgen konden Hem niet vasthouden. Hij leeft! En Hij zorgt voor jou. Dat is dé reden om je zorgen weg te gooien. Zie je zorgen als wegwerpartikelen. Hou er niet aan vast. Gooi ze allemaal op Jezus. Hetzelfde geldt voor onze zonden trouwens. Laten we die ook weggooien! Mijn geloof is dus ook een soort wegwerpgeloof: ik geloof namelijk dat ik mijn zonden en zorgen mag weggooien op Jezus die mij redt.

Als ik bekertjes weggooi na 1 keer gebruiken voelt dat niet goed. Maar ja, afwassen is ook zo’n groot werk. Misschien herken je iets van dat ongemakkelijke gevoel wel als je je zorgen aan God, of aan Jezus vertelt. Zou Hij me zien? Je kunt je soms voelen als die Zacheüs die Jezus wel wilde zien, maar die wegkroop in de boom. Jij kunt in de kerk ook misschien wel de mensen aanwijzen die ‘geloviger’ zijn dan jij. Toch hoef je jezelf niet met anderen te vergelijken. Deze tekst geldt ook voor jou: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Laten we ook eens lezen welke Bijbelteksten er om dit 7^e vers heen staan. 1 Petr. 5: 6 – 9 zegt:

‘6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 8. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’

Dus wat Petrus hier doet is een link leggen tussen zorgen maken en de invloed van zowel God als van de duivel. Als wij zeggen dat we Jezus volgen, maar we luisteren meer naar onze zorgen dan naar God, dan staan we zwakker ten opzichte van de duivel. Leeuwen in Afrika die op jacht zijn, pakken de zwakkere dieren, niet de gezonde. Die weten wel hoe ze weg moeten komen. Zo is het ook in geloof. Als we ons onderwerpen aan God, je gehoorzaamt Hem, dan ben je geestelijk sterk en dus zul je merken dat je op een gezonde manier om kan gaan met zorgen.

Niet dat dit makkelijk is! Ik heb net als iedereen met zorgen te maken. Maar ik heb ook de woorden van God als steun. En als er dan staat: 'Verneder jezelf onder Gods krachtige hand', dan betekent dit, dat je God meer invloed geeft dan je zorgen. Verneder jezelf betekent dus niet, dat je een hekel aan jezelf moet hebben, maar gewoon dat je meer ontzag hebt voor God dan voor je problemen. En dat maakt dat de duivel niet jouw zorgen kan misbruiken om je neer te halen. Want God zorgt voor mij.

De duivel had geen vat op Jezus. Het graf is leeg en niet alleen Jezus is opgestaan, ook wij zullen met Hem opstaan in een eeuwig heerlijk nieuw leven. Wat kijken we daar naar uit!

Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever

KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

Zondag 2 april	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Diever	Palmzondag
Donderdag 6 april	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Diever	Witte Donderdag
Vrijdag 7 april	19.30 uur	Ds. D. Bargerbos Dwingeloo	Goede Vrijdag
Zaterdag 8 april	19.30 uur	Ds. D. Bargerbos Diever	Paaswake
Zondag 9 april	20.30 uur	Ds. D. Bargerbos Dwingeloo	Pasen
Zondag 16 april	10.00 uur	Dhr. J. Klop Diever	uit Zeewolde
Zondag 23 april	10.00 uur	Ds. P. de Vries Dwingeloo	uit Beilen
Zondag 30 april	10.00 uur	Ds. T. Braam Diever	uit Wittelte

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

HERVORMDE GEMEENTE

In de omgang Pasen – dan zal ik leven!

De zondag is de dag die herinnert aan de opstanding. De eeuwen door komt de gemeente daarom samen juist op die dag.

In de veertig dagen vòòr Pasen telt daarom ook de zondag niet mee: we tellen de wekdagen, beginnend op Aswoensdag, en komen zo na 40 uit op de (eerste zondag van) Pasen. De zondagen in deze veertig dagen zijn als stapstenen die ons verder leiden naar het centrale feest: Pasen. En omdat de opstanding hét centrale gegeven is in ons vertrouwen op de bemoeienis van de ENE met ons allen, tellen we die dag juist wél mee als we vrolijk verder gaan. Op de 50e dag van Pasen vieren we dan Pinksteren. Maar daarover een andere keer.

De veertig dagen herinneren ons aan de veertig dagen van Jezus in de woestijn, waar de evangelisten ons van vertellen. Het is een tijd die ons direct herinnert aan de veertig jaren van het volk dat is bevrijd uit het angstland, en op weg is naar Beloofd Land. Het is de tijd van losmaken, de tijd van angst voor het loslaten van wat bekend was, de tijd van vragen, de tijd van hoop die groeit. En dat is een heel herkenbare tijd. Ik ken mensen die regelmatig met dit soort vragen bezig zijn, ik ken sommige die een leven lang onderweg zijn in de woestijn.

De veertig dagen voeren toe naar het hoogtepunt: de Stille Week, met de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. In die dagen zijn er drie vieringen, omdat dat hoogtepunt niet in één keer is te verwerken. Pasen is een nieuw begin, telkens weer. Een uitnodiging om alles nieuw te zien, om in vertrouwen verder te gaan, hoe dan ook. Dat is grandioos!

Op hun manier zijn het de dichters (mannen en vrouwen) die de verwondering om dit nieuwe soms zo grandioos weten te verwoorden. Als illustratie daarvan het onderstaande gedicht van Huub Oosterhuis.

*Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.*

*De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik. Lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.*

*Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven.*

Via deze weg wens ik u en jou een Pasen vol verwondering toe!

Daan Bargerbos

Bij de komende diensten

We vieren de zondagen van de 40 dagentijd, en gaan op weg naar de Stille Week met diverse vieringen. Uitlopend op het centrale feest van Pasen en de daaropvolgende Paastijd, die uiteindelijk op Pentecoste (=de vijftigste dag van Pasen) = Pinksteren uitloopt..

Voor de komende diensten zijn de volgende lezingen aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

2 april, 6e van de 40 dagen Palmzondag, kleur: paars
profetenlezing: Jesaja 50, 4-7; antwoordpsalm 73,13-20;
evangelie: Matteüs 21,1-11.

6 april, Witte Donderdag, kleur: wit
Toralezing: Exodus 12,(1)15-20; antwoordpsalm 81;
evangelie Johannes13,1-15.

7 april, Goede Vrijdag, kleur: rood
Toralezing: Exodus 12,(1)21-28; profetenlezing: Hosea 6,1-6;
antwoordpsalm 22; evangelie Johannes 18,1-19,42.

8 april, Paasnacht, kleur: wit.
Verhalen rond licht en verbond; antwoordpsalm 42,2-6,
evangelie Matteüs 28,1-10(20).

9 april, eerste zondag van Pasen. Kleur: wit.
profetenlezing: Exodus 14,9-14; antwoordpsalm 118,15-24;
evangelie Johannes 20,1-18.

16 april, 2^e zondag van Pasen; kleur: wit
Tora: Genesis 8,6-16,antwoordpsalm 111; evangelie Johannes 20,19-23(31).

23 april, 3^e zondag van Pasen, kleur: wit
profetenlezing: Jesaja 43,1-12; Psalm 116,10-19;
evangelie: Johannes 21,1-14.

Doopgedachtenis

In de paasnacht zijn er vier onderdelen die de nodige aandacht krijgen. Dat zijn achtereenvolgens: licht – verbondsverhalen – doopgedachtenis – viering van brood en wijn.

In dit stukje wil ik stil staan bij de doopgedachtenis. In mijn vorige gemeente was het gebruik gegroeid om bij de doopgedachtenis in de paasnacht de aanwezige mensen rondom de doopvont te verzamelen. Daar worden dan teksten gelezen die verwijzen naar de doop en wordt een geloofsbelijdenis uitgesproken. Vervolgens werd dit gedeelte besloten met het uitdelen van een waterkruisje. Zo'n waterkruisje kan je een beetje vergelijken met het askruisje dat Rooms-Katholieken halen op Aswoensdag, om zo de Veertigdagentijd te beginnen.

Het waterkruisje is een gebaar dat je lijfelijk voelt en je doet stilstaan bij je eigen doop. Ook al weet je daar misschien bewust niets meer van, omdat je als klein kindje door je ouders gedoopt bent. Gedachtenis is altijd en steeds weer: stilstaan, kijken naar wat is gebeurd, om zo te bedenken hoe je verder zult gaan. In corona-tijd hielden we afstand en heb ik het noemen van je doopnaam/doopnamen gebruikt om je doop te gedenken. Het is een minder lijfelijke ervaring, maar wel een meer gemeenschappelijke: je hoort van elkaar namen die je niet kent omdat ze vaak anders zijn dan de gebruikelijke roepnaam.

'Wat nu als je niet bent gedoopt?' kwam vorige keer als een van de opmerkingen. Een goede vraag, die niet beantwoord kan worden met een achteloos 'jammer, maar dan kan je niet meedoen'. Want als geloofsgemeenschap wil je, in navolging van Christus naar wie we ons noemen, inclusief zijn en uitnodigend naar een ieder die oprechte belangstelling heeft. Wie oprecht geïnteresseerd is – en dan is het goed te bedenken dat het Latijnse interesse letterlijk betekent: "er tussen (in) willen zijn" – wil oprecht meedoen. Ik kan me voorstellen dat je dan als oprecht geïnteresseerde terugdeinst om in de Paasnacht als niet-gedoopte mee te doen aan de doopgedachtenis. Maar hopelijk is de diepgaande boodschap, die op zo velerlei wijze gevierd wordt juist in deze viering, niet een afwijzing en buitensluiting, maar een uitnodiging om er met elkaar over in gesprek te gaan. Wat betekent de doop eigenlijk voor jou?

En wie weet is er op een gegeven moment (misschien zelfs veel later na zo'n gesprek) zelfs een mogelijkheid om te bedenken dat je alsnog gedoopt wilt worden. Omdat dan het ritueel, de liturgische handeling, een meer dan symbolische waarde krijgt.

Daan Bargerbos

Paaskaars

“Waarom doof je de paaskaars eigenlijk niet? Dat waren we hier altijd wel gewend.” Het is een goede vraag, die me er toe zette om dit stukje te schrijven.

Verskillende tradities

Het branden van een paaskaars in de eredienst is in de protestantse traditie een vrij jonge traditie. In de Rooms- en Oudkatholieke kerk is het een al veel langer gehanteerd gebruik. Al bij Augustinus is het gebruik bekend dat in de paasnacht de paaskaars, als een verwijzing naar de opgestane Heer, binnen werd gedragen onder het driemaal zingen “Licht van Christus”.

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie is het een gebruik om de kaars te doven na Pinksteren, en de gedoofde paaskaars dicht bij het doopvont te plaatsen. Daarmee wordt dan gesymboliseerd dat de Heer ons niet als wezen achter heeft gelaten, maar zijn Geest heeft gestuurd opdat de gemeente zelf drager van het licht zal zijn.

Naast het branden van een paaskaars is er in dezelfde tradities ook het gebruik van de altijd brandende Godslamp. Deze hangt dicht in de buurt van het tabernakel, waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. Als er in het tabernakel geen eucharistisch brood wordt bewaard, zoals op Witte Donderdag, brandt de lamp niet. De deur van het lege tabernakel staat dan open en de Godslamp is gedooft tot aan de paaswake op paaszaterdag.

Protestantse kerken

Binnen protestantse kerken is langzaam aan het gebruik overgenomen van de brandende paaskaars. Maar de functie is eerder vergelijkbaar met die van de brandende Godslamp. Zij brandt dan ook het hele jaar door. Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt als de gemeente binnenkomt.

Op de Witte Donderdag wordt na het avondmaal de tafel afgeruimd en worden alle liturgische attributen weggedragen, inclusief de paaskaars. Het mooiste is als die kaars dan in een aparte ruimte neergezet kan worden als teken dat Christus uit het zicht is verdwenen en zijn weg alleen gaat.

Aan het begin van de Paasnacht wordt de nieuwe Paaskaars binnen gedragen, verwijzend naar de opgestane en levende Heer.

Doven van de kaars op Goede Vrijdag

Op de website van de PKN is het volgende te lezen: 'Het doven van de paaskaars heeft een sterk dramatisch effect.

Wanneer het doven van de paaskaars gezien wordt als teken van het sterven van Christus, ligt het voor de hand de kaars te doven op Goede Vrijdag na het slot van de lezing over het sterven van Jezus.

Ik ben er erg voor om die dramatiek niet in te brengen in de viering van de Goede Vrijdag. Het lijdensverhaal met de daarbij passende liederen zou op zich gezien als 'dramatisch' bestempeld kunnen worden. Maar de Bijbelverhalen vertellen geen dramatische verhalen zoals de Grieken dat bijvoorbeeld doen. Het lijdensverhaal staat in het bredere verband van de liturgie van deze dagen en komt pas goed aan het licht doordat we Pasen vieren.

Omdat de kaars na de viering van Witte Donderdag al is weggedragen, zal die dus niet nog eens tevoorschijn worden gebracht tijdens de viering van Goede Vrijdag. We kennen weliswaar de uitdrukking 'zijn leven ging uit als een kaarsje'. Je zou dan zomaar mee kunnen gaan in de gedachtegang 'Christus sterft – de kaars wordt gedoofd'.

Maar de paaskaars is het licht van Pasen dat de aanwezigheid van de opgestane Heer uitstraalt. Die opstanding is eenmalig. Enigszins streng formuleert Idelette Otten het in haar Uitblazing als aanblazing. Over het doven van de paaskaars in de christelijke eredienst: "De aanwezigheid (van de Heer) houdt niet quasi-historiserend op om dan in de volgende paasnacht met het ontsteken van de kaars opnieuw te beginnen."

Ik zou het wat vriendelijker willen formuleren: sinds die eerste paasnacht schijnt het licht van de opgestane Heer eens en voorgoed. Al zouden we het willen, dat licht is nooit te doven!

Daan Bargerbos

VAN DE KERKENRAAD

(Door een fout van de redactie was dit verslag nog niet eerder gepubliceerd.)

Samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering Hervormde gemeente Diever- Dwingeloo op 24 januari 2023.

Gert Jan van Muijen heet een ieder welkom. Vervolgens vertelt ds. Daan Bargerbos over de praktijk van het vieren van het Heilig Avondmaal over de laatste 50 jaar. De oorsprong ligt bij de discipelen om een gezamenlijke maaltijd te houden en uit te delen aan de armen. Onze gemeenten vieren het 4 keer per jaar. Er zijn 2 vormen, lopend en zittend. In Diever wordt het lopend gehouden en in Dwingeloo zittend. Beide vormen heeft iets speciaals en we besluiten om dit zo te handhaven.

Verder wordt er besloten dat we vanaf heden in de kerk in Diever en Dwingeloo alleen nog ecologische producten (koffie/ thee/ schoonmaakmiddelen) gaan gebruiken.

Vanaf 29 januari wordt gebruik gemaakt van een vaste orde van dienst.

De kerkenraad is op zoek naar een nieuwe preekvoorzienaar, nu Jeannet ten Hoor na vele jaren het met plezier te hebben gedaan, aangegeven heeft de taak over te willen dragen.

De kerstnachtdienst is geëvalueerd. De inzet van een koor of muziekkorps werd gemist.

Het verjaardagsfonds bestaat in maart 2023 vijftig jaar.

De diaconie heeft vier kerstpakketten uitgedeeld. De schenkingen die gedaan zijn van de energietoeslag zijn gegeven aan de kledingbank. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente over financiële armoede in de gemeente.

De diaconie is bezig om het ontmoetingsproject in Dwingeloo vorm te geven samen met de Brug Es kerk en Over-Entinghe. De Verjaarsvisite voor 80 plus in Dwingeloo is positief ontvangen. Op 31 mei 2023 vind deze ook in Diever plaats.

Er zijn leien besteld voor de kerk in Diever en er zijn subsidieaanvragen gedaan. In 2023 worden de grote daken aangepakt en in 2024 de kleine daken van de Pancratiuskerk. Om de energiekosten te drukken wordt de kachel lager ingesteld en liggen er plaids klaar achter in de kerk. En er is een nieuwe kachel voor de vloerverwarming geïnstalleerd.

De verbouwing van de Nicolaaskerk is per 1 maart 2023 afgerond, alleen de trap in de toren is nog niet geplaatst en het is onbekend wanneer deze geleverd wordt. De toren wordt opnieuw gestukadoord. Er wordt nog overlegt over de ingang onder de toren, zodat er ook een rouwauto daar kan komen. Op 7 februari wordt de kerk schoongemaakt en de eerste kerkdienst wordt gehouden op 26 maart. In deze dienst wordt extra aandacht besteed aan de opening. Vanaf die datum wordt er weer om en om gekerkt. De Stichting Nicolaaskerk

houdt ook een opening voor de donateurs, commissaris van de koning, burgemeester e.a. Er komt ook nog een open dag voor iedereen uit het dorp. Daar is de datum nog niet van bekend.

De filmavond en zangavond waren geslaagd. Op de meditatieavond komen niet zo veel mensen en zal na dit seizoen worden geëvalueerd. 22 Maart is er een zangavond met Esther, gericht op Pasen en op 10 mei in de middag een stiltewandeling. In augustus staat een middag over "zin in ouderdom" (is een gespreksboek) in de planning. Over hoe beleven ouderen het ouder worden.

Gijs Schoonderbeek, Jacomijn de Coumou, Tjitske Nieuwenhuis en Thom Oosterloo zijn aftredend. Gijs en Jacomijn zijn niet herkiesbaar. Tjitske Nieuwenhuis is wel herkiesbaar maar dan alleen als ouderling. De afscheidsdienst en bevestigingsdienst zal worden gehouden op 7 mei in Dwingeloo.

In beide kerken wordt in mei/ juni een 'open huis' gehouden, waarin de kerkenraad zich zal presenteren aan het dorp om te vertellen wat ze zoal doen. We zijn op zoek naar nieuwe organisten.

Om 21.45 uur sluit Roelof Bolding de vergadering met het lezen van Psalm 15 in de vertaling van Huub Oosterhuis.

Corrie Timmer

Open Dagen in de NH Kerk Diever en Dwingeloo.

De verbouwing van de Nicolaaskerk in Dwingeloo is in februari afgerond. Bij de Pancratiuskerk in Diever wordt binnenkort het dak vernieuwd. Het zijn noodzakelijke verbouwingen vanwege onderhoud. Daarnaast telt dat de kerken geschikt en beschikbaar moeten zijn voor allerlei activiteiten in het dorp. Ook met een nieuwe organisatieopzet willen we als gemeente meer dienstbaar zijn aan de maatschappij, aan de mensen in de regio. "Samen bouwen. Kerk voor het dorp" is het thema waarmee we aangeven een actieve kerk te willen zijn. Dat betekent voor ons handen en voeten geven aan je geloof. Vanzelfsprekend ligt er dan een duidelijke opdracht om er te zijn voor de eigen dorpen en in bredere zin de maatschappij. De noden in de wereld zijn legio." Als gemeente willen laten zien hoe wij tegen die opdracht aankijken en daar invulling aan geven. In onze kerken wordt daarom een 'Open Huis' georganiseerd. U, maar ook mensen van buiten de gemeente, zijn welkom. Bekijk de nieuwe inrichting van de Nicolaaskerk. Maar kijk en luister ook op de informatiestands naar waar we als kerken mee bezig zijn.

Een niet onbelangrijk bijkomend doel is om het "samen bouwen" te benadrukken. Want er zijn veel vrijwilligers nodig voor alle taken die er zijn. Dus wilt u helpen met het bouwen: geef u op. Het kan op de Open Dagen, maar ook op andere momenten. We heten u van harte welkom. In Diever in de Pancratiuskerk op 22 april van 11.00 tot 15.00 uur. In Dwingeloo in de Nicolaaskerk op 13 mei van 11.00 tot 15.00 uur.

Peter Huisman

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is gereed. Deze sluit met een nadelig saldo van € 31.586. Begroot was een nadelig resultaat van € 8.486. Ingevolge ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 10 april a.s. gedurende een week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever.

Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken.

Van het college van diakenen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is gereed. Deze sluit met een nadelig saldo van € 3.935. Begroot was een voordelig resultaat van € 1.175. Ingevolge ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 10 april a.s. gedurende een week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever.

Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken.

Mindert Veenstra

Cvk collecte maandoel april

Het collecte maandoel van het cvk in de maand april is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor de kosten voor de PancratiusCantorij. We zijn er trots op dat onze gemeenten al vele jaren over een cantorij beschikt. Zo'n 10 keer per jaar verleent de PancratiusCantorij, o.l.v. Ester de Vos haar medewerking aan de erediensten in de vorm van een morgengebed of met feestelijke zondagen. Het repertoire beslaat een breed terrein van liturgische muziek, van Gregoriaans tot hedendaags. Kortom een lust om naar te luisteren.

2 april is de 3^{de} collecte, bij de uitgang bestemd voor het Jeugdwerk (JOP)

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee.....ging hij toen niet dood? Of blijft het angstvallig stil. In deze weken voor Pasen merkt men hoe weinig jongeren nog weten van het paasfeest. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen lief heeft en er voor hen wil zijn en zet zich daarvoor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. Dat vraagt een bijdrage van iedereen.

30 april is de cvk collecte bestemd voor PKN- Oecumene

In een tijd waarin tegenstellingen steeds groter lijken te worden, is het belangrijk om te zoeken naar saamhorigheid en verbinding. Op allerlei manieren werkt onze Protestantse Kerk dan ook aan oecumene, hier in Nederland en wereldwijd. In deze gesprekken zoeken we naar gezamenlijkheid en leren we van elkaars verschillen. Zeker in schrijnende situaties vol spanning zoals in Syrië, Irak, of Sudan is samenwerking noodzakelijk bij het bouwen aan een vreedzame samenleving. De Protestantse Kerk stimuleert dat plaatselijk en draagt daar aan landelijk en wereldwijd ook bij. De opbrengst van de collecte maakt activiteiten voor onderlinge verbondenheid en maatschappelijke invloed mogelijk.

Maak de kerk blij, koop een lei !

Over ruim een maand zullen de werkzaamheden starten voor het vervangen van de leien van het kerkdak. Vooreerst gaan we aan de gang met het grote dak gelegen aan de Peperstraat. De financiën nopen ons om pas volgend jaar ook het kleine dak (aan de Brinkzijde) te kunnen uitvoeren. Zoals gezegd een grote steiger zal er worden opgebouwd aan de Peperstraat kant en aan de oostzijde van de kerk. De oude leien gaan eraf en vervolgens eerst de reparatie aan het houtwerk van het dak. Daarna gaan de nieuwe leien er op.

Gelukkig krijgen we voor een deel (rijks-)subsidie voor deze werkzaamheden. Ook de "Stichting vrienden van de Oude Kerk" doet een behoorlijke bijdrage. Desalniettemin wordt er van ons en u als kerkelijke gemeente ook nog een aanzienlijke bijdrage gevraagd. **Daarom hebben we ook u nodig!**

Niet alleen de hervormde gemeenteleden maar ook alle inwoners van Diever en omstreken willen we in de gelegenheid stellen om in het bezit te kunnen komen van of het adopteren van één of meer leien van het kerkdak.

Een authentiek onderdeel van de Pancratiuskerk, dat moet je hebben!

In de loop van mei komen de leien ter beschikking.

We hebben voor u een aantal mogelijkheden :

1. U kunt één of meerdere leien **kopen** die op het dak gelegen hebben of
2. U **adopteert** één of meerdere nieuwe leien die op het dak zullen worden gelegd. In de kerk zal na afronding van de werkzaamheden een plaque worden opgericht met daarop de namen van allen die één of meerdere leien hebben geadopteerd.

Verder zijn we ook nog in gesprek met de schilderskring van Diever. Een beschilderde lei zou er prachtig uit kunnen zien en na verkoop ook het nodige voor de kerk kunnen opbrengen.

In de volgende Samenspraak zullen we u ook enige richtprijzen aangeven. U hoort van ons!

NB.: op de Open Dag op 22 april aanstaande (info volgt nog) kunt u in de kerk de eerste leien al bewonderen, aanraken en kijken wat u er mee wilt en kunt doen.

Jaap Ruiter

DIACONIE

COLLECTE OPBRENGSTEN

Opbrengst collectes via collectezak, de GIVT-app en de bank.

Zondag	Diaconie	Kerkr.	3 ^e col.	Doelen
26 feb.	€ 131,10	€ 56,65*		D: Kerk in Actie 40 dagen tijd K: Onderhoud
5 mrt.	€ 111,80*	€ 61,21*	€ 245,30	D: Kerk in Actie Zending K: Energiekosten 3 ^e : Hulp Aardbeving Syrië
12 mrt.	€ 92,65	€ 98,60*		D: Kerk in Actie Diaconaat K: Energiekosten
19 mrt.	€ 74,20*	€ 46,20*		D: Kerk in Actie Werelddiaconaat K: Energiekosten

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie-collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Herv. Gem. Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (Coll.v.Kerkrentmeesters Herv. Gem. NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van de collecte CVK). Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.



Diaconie Collectedoelen April

2 April Palmzondag Daken voor Armenië

Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Pancratiuskerk, de Brug-Es kerk en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh in Armenië.

U heeft er inmiddels al vaker over gehoord. Hartagyugh is een klein dorp in Armenië van 1402 inwoners waaronder ca. 120 zeer arme gezinnen. Na een aardbeving in 1988 leven veel gezinnen nog steeds in “tijdelijke” woningen. De Stichting Mensenkinderen heeft zich over dit dorp ontfermd. Met financiële maar ook praktische hulp van een aantal vrijwilligers is intussen een aantal van deze huizen opgeknapt. Ook in 2023 zal weer een groep vrijwilligers afreizen naar Hartagyugh.

9 April Pasen KiA Paascollecte Moldavië

Moldavië, een voormalige Sovjetstaat, heeft een lange grens met Oekraïne. Het land heeft een grote Russisch-talige minderheid. Hierdoor heersen er grote binnenlandse spanningen. Door de economische situatie zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Veel kinderen en ouderen blijven alleen achter, vooral in de dorpen. Ondanks gebrek aan geld en menskracht willen de Moldavische kerken deze mensen bijstaan. De Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties hierbij.

De MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op had aangedrongen de Moldavische kerken te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale taken. Die kerken hadden in de Sovjettijd immers niets aan die taken kunnen doen en moesten hun structuren nieuw opbouwen. Nu traint de organisatie bijvoorbeeld in vijf dorpen in de regio Edinet kinderen en jongeren om steun te geven aan en op te komen voor de ouderen. Een deel van de jongeren doet bovendien mee aan de Summerschool.

Dat werkt naar twee kanten. Jongeren krijgen meer gevoel van eigenwaarde omdat zij zien iets te kunnen betekenen voor anderen. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht.

16 April Lepra Stichting

De stichting zet zich al ruim 50 jaar in voor de strijd tegen lepra. Die inzet blijkt effectief, dankzij vroegtijdige opsporing en behandeling. Preventieve behandelingen van naaste contacten zorgen ervoor dat bij hen lepra met 60% kan worden voorkomen. Daarnaast wordt voorlichting en training gegeven aan gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen. Er zijn drie aandachtsgebieden: geen besmetting, geen handicaps, geen uitsluiting. De programma's zijn nauw verbonden, want zonder besmetting ontwikkel je geen lepra en als je geen lepra hebt krijg je geen handicaps als gevolg van die lepra. En handicaps veroorzaken vaak discriminatie en uitsluiting.

23 April Stichting Darsilami

De stichting is een initiatief van Jan Dinkelaar, Claartje Dirksmeier en Greet Oosterveld die samen het eerste bestuur vormden. De uitvoering en begeleiding van de projecten is in handen van Tabo Bojang en Willemien Oosterveld. De stichting heeft vijf speerpunten: Onderwijs en scholing,

Stimuleren lokale bedrijfjes, Gezondheid en medische zorg, Ondersteuning culturele activiteiten en Directe noodhulp. Darsilami is een dorpje in het zuiden van Gambia op de grens met Senegal. Een bosrijk gebied, één verharde weg, verder zandwegen, een marktje, een moskee, kleine winkeltjes, verschillende naaiateliers, een paar scholen, een gezondheidscentrum, een kerk en een vakantieverblijf in de vorm van een lodge. De bedoeling van de stichting is kleinschalige projecten te ondersteunen die direct ten goede komen aan de lokale bevolking. Willemien verblijft een aantal maanden per jaar in Darsilami. Tabo is dorpshoofd en heeft daarmee een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp. Hij is sterk betrokken bij de ondersteuning van de ecologische en sociale projecten. In Darsilami wonen meerdere bevolkingsgroepen samen, met ieder hun eigen taal en cultuur. Er bestaat geen leerplicht. Het zes jaar durende lager onderwijs is gratis, maar kinderen hebben wel een schooluniform nodig en lesmateriaal, zoals schriften, pennen en potloden. Darsilami heeft een basisschool met 600 leerlingen, twee kleuterscholen en een middelbare school. Op de middelbare school waar slechts 25% van de kinderen heengaat, hoeven meisjes geen schoolgeld te betalen, jongens wel. Alle scholen hebben nog veel wensen voor verbetering van het onderwijs, zoals goede banken, leer materiaal, reparatie van het dak, aanleg van een schooltuin enz.

30 April PIT / Pro Rege

De Stichting PIT/Pro Rege is ontstaan uit een samengaan van de Stichting Pro Rege, opgericht in 1874 en de Stichting Protestant Interkerkelijk Thuisfront, opgericht in 1947. Doel van de stichting is aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun thuisfront. Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen. Maar hun taken – en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden – worden vastgesteld door onze regering. Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid. Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd. Daarom steunt de stichting projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van militairen. Hun partnerorganisatie Home-Base Support beheert de ECHOS Homes (ontmoetingscentra), waar militairen, veteranen en hun verwanten zich in een gezellige omgeving kunnen ontspannen en een luisterend oor vinden waar men zijn verhaal kwijt kan. Aanvankelijk hadden de organisaties vooral oog voor het welzijn van de actieve militairen zelf, maar in de loop der jaren is steeds meer aandacht gekomen voor veteranen en voor het thuisfront. Via het platform "Hulp voor Helden" worden uiteenlopende projecten georganiseerd. Onder andere wordt er vanuit de ECHOS-Homes zogenaamde nuldelijns ondersteuning gegeven aan veteranen en hun thuisfront, is er een fonds voor een PTSS hulphond en er is een diaconaal fonds van waaruit de "soldatenkerk" wordt ondersteund.

VERJAORSVESITE: woensdag 31 mei van 10 tot 12 uur in de Pancratiuskerk.



Aan alle 80 plussers die lid zijn van de hervormde Pancratius gemeente wordt al een persoonlijke uitnodiging verstuurd voor de “verjaorsvesite” van 31 mei in de Pancratius in Diever. Van hen hebben we immers de adressen.

Het wordt een feestelijke ochtend met wat lekkers bij de koffie en daarna een hapje en een drankje. Als verrassing komt er ook een voordrachtskunstenaar die u meeneemt in fantastische verhalen! Maar deze uitnodiging is ook bedoeld voor anderen in Diever die de 80 gepasseerd zijn. Kent u ze, maak hen erop attent. Wij willen immers graag een kerk zijn, niet alleen *in* het dorp maar ook *vóór* het dorp.

Wel is het goed dat de verjaardagsgasten zich even aanmelden, vooral met het oog op de boodschappen. Uiterste datum daarvoor is zondag 28 mei; tot die tijd kunt u zich aanmelden bij:

Lia Fondse (0521 59 0126) of Ina Grit (0521 57 1607).

Meditatieavond woensdag 12 april om 19.30 uur in het koor van de Pancratiuskerk in Diever

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van de maand om 19.30 uur 's avonds een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. De laatste bijeenkomst voor de zomer is op woensdag 12 april.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat ons aanraakt en ontroert. Door in te keren in ons innerlijk kunnen we in contact komen met de oorspronkelijke grond van het bestaan. Deze goddelijke grond is altijd in ons aanwezig, wat er ook gebeurt.

Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk – is van harte welkom.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee. Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919, email: jacomina.coumou@freenet.de

Op 10 mei is er geen meditatiebijeenkomst maar een stiltewandeling om 15.30 uur 's middags. Informatie volgt nog in het volgende kerkblad.

Melding van ziekte en overlijden.

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
5 april	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
12 april	19.30 – 20.30	Meditatieavond, Pancratiuskerk
19 april	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak **uiterlijk 26 april 2023** inleveren bij de redactie. **email: redactie@hervormddiever.nl**.

De volgende Samenspraak verschijnt op: 5 mei, 2 juni en 30 juni..

BIJBELLEESROOSTER

zondag 2 april	Matteüs 21:1-9
maandag 3 april	Matteüs 21:10-17
dinsdag 4 april	Psalm 120
woensdag 5 april	Matteüs 26:1-16
donderdag 6 april	Matteüs 26:17-75
vrijdag 7 april	Matteüs 27:1-56
zaterdag 8 april	Matteüs 27:57-66
zondag 9 april	Matteüs 28:1-15
maandag 10 april	Matteüs 28:16-20
dinsdag 11 april	Psalm 139:1-12
woensdag 12 april	Psalm 139:13-24
donderdag 13 april	Nehemia 1:1-11
vrijdag 14 april	Nehemia 2:1-10
zaterdag 15 april	Nehemia 2:11-20
zondag 16 april	Nehemia 3:1-10
maandag 17 april	Nehemia 3:11-21
dinsdag 18 april	Nehemia 3:22-32
woensdag 19 april	Nehemia 3:33–4:8
donderdag 20 april	Nehemia 4:9-17
vrijdag 21 april	Nehemia 5:1-13
zaterdag 22 april	Nehemia 5:14-19
zondag 23 april	Psalm 23
maandag 24 april	Nehemia 6:1-9
dinsdag 25 april	Nehemia 6:10-19
woensdag 26 april	Nehemia 7:1-7a(-60)
donderdag 27 april	Nehemia 7:61-72a
vrijdag 28 april	Nehemia 7:72b–8:12
zaterdag 29 april	Nehemia 8:13-18
zondag 30 april	Nehemia 9:1-8
maandag 1 mei	Nehemia 9:9-17
dinsdag 2 mei	Nehemia 9:18-28
woensdag 3 mei	Nehemia 9:29-37
donderdag 4 mei	Nehemia 10:1-34
vrijdag 5 mei	Nehemia 10:35-40
zaterdag 6 mei	Psalm 149

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER

Predikant: Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo.
tel. 0521-769070. (vrije dag: donderdag)
email: predikant@hervormddiever.nl

Kerkelijk Werker: Mw. L. Versluis, de Flechtreed 43, 8567 KC Oudemirdum,
email: lieke.versluis@live.nl

Scriba: Mw. C. Timmer-van Noordenberg, Hermialaan 3.,
7981 LM Diever, tel 06-10799233.
email: scriba@hervormddiever.nl

Redactie Samenspraak: Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever
tel. 0521-591639.
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever
tel. 06-46006226.
email: redactie@hervormddiever.nl
Abonnement 'Samenspraak' 14 euro per jaar

Leden-administratie: Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498
email: ledenadministratie@hervormddiever.nl

Website kerk: www.hervormddiever.nl

Bankrekeningen:
College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente NL89RABO03137.51.064
Diaconie Hervormde Gemeente Diever NL39RABO03137.51.382
Kerkblad 'Samenspraak' NL64RABO03137.17.370
Verjaardagsfonds NL27RABO03137.57.127

COLOFON GEREFORMEERDE KERK DIEVER

Kerk: Kruisstraat 1a

Predikant: Ds. B. van Werven, Broekemastraat 3, 7981 DE Diever
tel. 0521-345600, email: voorganger@kruiskerkdiever.nl

Scriba: A. Hessels-Vos, Rijksweg 64, 7984 NE, Dieverbrug
tel. 0521-551370, email: scriba@kruiskerkdiever.nl

Redactie-Samenspraak: Y. de Vries, Roringereerf 15, 7981 EJ Diever. tel. 0521-342990
F. Boerhof, Binnenes 5, 7981 BK Diever. tel. 0521-593190

Email: omdekruiskerk@hotmail.com

Leden-administratie: E. Veenstra-Zandstra, Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever,
tel. 0521-593184, email: kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl

Bezorging: F. Klaassen, Ketelstraat 8, 7981 AX Diever, tel. 0521-593264

Website kerk: www.kruiskerkdiever.nl

Vrijwilligershulpdienst: tel. 0521-785076

Bankrekeningen

KERK	NL57RABO03137.00.133
ZENDING EVANGELIESATIE	NL57RABO03137.00.133 o.v.v. Zending
DIACONIE	NL58RABO03137.51.234
COLLECTEMUNTEN	NL19RABO03137.07.316
JEUGDWERK	NL57RABO03137.00.133 o.v.v. Jeugdwerk
SAMENSpraak	NL57RABO031370 01 33 o.v.v. Samenspraak